



Wij wilden manna,  
kwartels wilden wij  
wij wilden bewijzen  
vloekten water uit de rots  
wij maakten ons  
een gouden stier  
gestolde macht en rijkdom  
wij hielden het wel uit  
daar in de woestijn  
met een god  
op afroep beschikbaar.

Nee, dan hij...

verlegen om brood  
koos hij niet voor zichzelf  
maar voor anderen,  
geen behoefte aan een god  
die naar zijn pijpen danste  
koos hij voor Levende Liefde  
geen verlangen naar status of heerschappij  
koos hij voor dienstbaarheid

ontdaan  
van het groot gelijk,  
de grote bek  
de ijzeren greep  
stond hij naakt  
in weer en wind

en werd door engelen  
gekoesterd  
als een reddende

# Keuze