



Wij waren liever beneden  
gebleven bij onze makers  
maar hij nam ons mee de berg op  
achter onze adem aan  
de brem stond in lichterlaaie

geef ons maar mooie deining  
een stijve bries desnoods  
maar hij moest omhoog  
naar waar al uren  
die donderwolk hing

daarboven viel hij in gebed  
wij sukkelden in slaap  
toen gingen ons de ogen open  
wij keken recht in de zon  
en wisten niet wat we zagen

hij stond daar in gesprek  
met Mozes en Elia  
- de Wet en de Profeten -  
over lijden, doortocht en bevrijding  
wij wisten niet wat we hoorden

het was ál melk en honing  
wij wilden daar wel blijven  
maar na een doorwaakte nacht  
daalden wij sprakeloos af  
mooi om waar te zijn

# veranderd