



Vrucht gedragen  
in geen jaren  
wij bladderen maar wat  
kreunen in de wind  
geen idee waarin wij wortelen  
ja, in dode tijd

blaken is ons lang vergaan  
in geen tijden  
wij schoorvoeten maar wat  
de bast verschrompeld  
de nerven afgetekend  
geen vermoeden waarnaar wij reiken  
ja, naar oude tijd

daar staat de bijl  
te stralen aan de horizon  
het licht kaatst van de snede  
en priemt ons wakker  
wij rekken de stijve leden  
het stromen komt op gang  
wij tasten dieper in de grond  
en zetten veelbelovend knop  
het werd hoog tijd

na jarenlange winter  
vangt de lente in ons aan  
Een is met ons begaan

# vrucht dragen