



Hij moest zo nodig
de hort op
het kon niet wachten
zijn erfdeel
weg
de wijde wereld in
mijn broer

sindsdien kerf ik
de droge grond alleen
voor twee
van vroeg tot laat
doe ik wat moet gedaan
het land, het vee, mijn plicht

sindsdien gaat hij
als een schim door het huis
geen vader meer, slechts heer
zijn oog gericht op de horizon
ziet hij mij wel?

op zekere dag
komt schuldbewust
de pauper aangeslopen
de stank van varkens om zich heen
en wordt genadig aangenomen
hoogfeestelijk als zoon hersteld

ik kan niet binnengaan
in dat gebeuren,
sta handenwringend buiten
hij heeft zijn zoon hervonden
als vaderlief herboren
wil vader zijn voor mij
en ik? ik sta verloren

hoe word ik in godsnaam zoon!

kind aan huis