

# EEN PLAATS VAN VERLICHTING EN GENADE

bedevaartgangers verenigen zich in een processie  
om aangekomen in het heiligdom gunsten af te smeken  
aan de voeten van het miraculeuze middeleeuwse  
beeld van Onze Lieve Vrouw ter Linde

ooit in een grijs verleden gevonden in een lindeboom  
een boom die altijd al tot de verbeelding sprak en  
waaraan door onze vroege en verre voorvaders  
magische krachten werden toegekend

vrome handen plaatsten haar in een kapel  
een genadeoord en bedehuis waar velen hun hart  
laten open bloeien vergezeld van gebeden in verering

zo straalt Maria genade, zichtbaar in een stralenkrans  
die haar lichaam omgeeft zoals zij de pelgrims aankijkt  
vanuit haar hemelse woning geplaatst hier op aarde  
boven het altaar, de tafel der eredienst

eeuwenlang troost en versterking  
gebeden verhoord, wonden geheeld  
een gebrek hersteld

haar beeltenis verscheen afgedrukt op papier  
in steen en aardewerk naast de ingang van  
huizen en boerderijen in de verre omtrek als dank  
voor levensbehoud tijdens de laatste wereldoorlog

- Behoudenis der zieken -  
- Toon dat gij onze Moeder zijt -

Maarten van den Elzen  
Hoenderbosch, 23 oktober 2009  
Hoogfeestdag van O.L.V. ter Linde Uden