

SEPTEMBER 2022

## **Beste mensen,**

De zomer is volgens de meteorologische kalender overgegaan in de herfst.

Ook op school, de werkvloer en binnen onze kapelgemeenschap is bijna iedereen weer terug en gaan de gewone dingen weer van start.

Zo ook de kapelpost. Nadat u een juli/augustus exemplaar heeft mogen ontvangen is het deze keer weer gewoon een uitgave voor 1 maand.

We zijn uitgerust en zijn vol enthousiasme weer aan de slag.

In deze kapelpost vindt u allerlei informatie over de vieringen, de vredesweek en stelt de "nieuwe" kruisheer zich voor. We wensen u veel leesplezier.

Als u iets wilt laten weten dat belangrijk is voor onze kapelgemeenschap of u heeft een mooi gedicht, meld het ons en mail. Wij zorgen er dan voor dat het verwerkt wordt.

De redactie Johan van der Leest en Mechteld Mickers

## **VIERINGEN IN SEPTEMBER:**

Zondag 4 sept. 10.00 uur

Zondag 11 sept. 10.00 uur

Zondag 18 sept. 10.00 uur

Zondag 25 sept. 10.00 uur

Zondag 2 okt. 10.00 uur

## **VOORGANGERS**

Mieke Dik en Henk Trimbach

Johan van der Leest

Mechteld Mickers, Thea van Nistelrooij,  
Jeannine van Dalsum

Heddy Bodewes, Ineke Schlatmann en  
Jeanne Raymakers

Sylvia Scholten en Miran van Eijk

## **ZONDAG 4 september**

Je moet Hem niet zelf zoeken, daar noch hier. Hij staat immers vlak voor de deur van je hart. Daar staat Hij te wachten tot je bereid bent, Hem opendoet en binnenlaat. Je hoeft Hem niet eerst uit de verte naderbij te roepen. Hij kan immers nauwelijks wachten tot je Hem opendoet. Hij verlangt duizendmaal dringender naar jou, dan jij naar Hem. (Meister Eckhart)

'Wikken en wegen, vertrouwen en hopen', is het thema van de viering Alles loslatend was Jezus totaal beschikbaar om mensen bevrijdend nabij te zijn.

Tot die beschikbaarheid nodigt Hij ook hen die hem volgen uit.

## **ZONDAG 11 september**

Teruggevonden!

Aan iets dat je terugvindt, beleef je vaak meer vreugde dan aan wat je al lang bezit.

Toen ik, toevallig in een doos oude rommel, een album vond van mijn moeder met foto's van ons jonge gezin, – foto's die ik al lang verloren waande – toen was ik echt gelukkig.

Vandaag schetst Jezus een portret van God die op zoek is naar mensen, in de hoop hen terug te vinden. Misschien zijn u en ik wel de mensen naar wie Hij op zoek is.

Misschien is God straks gelukkig, omdat Hij ons heeft teruggevonden.

Zijn wij bereid om ons door God te laten vinden? Geven we Hem daartoe de kans?

## **ZONDAG 18 september, verzorgd door Mistral**

Vredeszondag

Zoals de titel al doet vermoeden gaat deze viering over de vrede.

Wat is vrede voor jou en voor de mensen om je heen?

We hebben ons laten inspireren door vele mensen en willen door mooie teksten en liederen stil staan bij het begrip vrede. U bent van harte welkom in deze viering om mee te zingen, bidden en luisteren.

## ZONDAG 25 september

is de viering op de laatste dag van de Pax Vredesweek die dit jaar volledig staat in het teken van oud en jong voor Vrede. Die samen in actie willen komen voor Vrede over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, klasse, geloof en geaardheid heen.

Van ouderen onder ons, die zich nog herinneren hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot de nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hun toekomst. In deze viering staat de Vrede centraal : hoe actueel is dit niet in deze tijd?!

Feroz Moeniralam, zeer onderlegd in dit onderwerp, is hierbij uitgenodigd en hij zal ons ook rond dit thema toespreken.

Direct na de viering, die wat korter zal zijn, is iedereen van harte uitgenodigd met ons mee te lopen, circa 10 minuten, naar de moskee in de Kerkakkerstraat, waar we gastvrij ontvangen zullen worden en de Imam ons daarna in gebed voor zal gaan.



*Laten we samenkomen rond Vrede: waar dan ook, voor wie dan ook!*

Namens de werkgroep Verbinden; Heddy Bodewes, Jeanne Raijmakers en Ineke Schlatmann.

## ZONDAG 2 oktober

Rond 4 oktober zijn er vaak vieringen die over Franciscus van Assisi gaan.

In Assisi staat een kerk waarin veel wordt verwezen naar Clara. Maar wie was die Clara die zo gekoppeld wordt aan Franciscus? In deze viering van Woord en Gebed gaan we u kennis laten maken met haar en ons door haar laten inspireren. De titel van deze viering is "Recht uit het hart". U bent van harte welkom in deze viering die om 10.00 uur zal starten.

Voorgangers Miran van Eijk en Sylvia Scholten

## OPROEP!



Enige trouwe kapelgangers hebben te kennen gegeven dat zij zondags geen vervoer hebben om zo nu en dan naar een viering in de Kruisherenkapel te komen. Zij zouden heel graag een beroep willen doen op mensen die toch naar de viering gaan, een auto hebben en bereid zijn iemand op te halen en weer thuis te brengen.

Misschien is het iemand die bij U in de buurt woont of in ieder geval dichtbij!

Als dit zo is geef U dan op bij het Kapelteam.

Misschien zijn er nog meer mensen die graag opgehaald willen worden. Geef dit dan ook door .

Misschien kunnen we dan een groepje vormen!

Info @ [kapelgemeenschap.nl](mailto:kapelgemeenschap.nl)

Werkgroep Verbinden

## MISTRAL

Tijdens de laatste viering voor de zomervakantie van Mistral werd er stilgestaan bij het stoppen van de tekstgroep van Mistral.

Onderstaand woordje werd door Ria Ooms (voorzitter van Mistral) uitgesproken:



'De tekstgroep Mistral heeft, vanaf de eerste viering die Mistral in de Kruisherenkapel heeft uitgevoerd, een belangrijke bijdrage geleverd bij het tot stand komen van de maandelijkse themavieringen.

Aanvankelijk werd er gebrainstormd over de inhoud en vervulde Rein Vaanhold de taak als inspirator, maar gaandeweg werd de tekstgroep steeds zelfstandiger.

Bijna elke woensdag kwamen de leden bij elkaar Samen zochten en bespraken ze thema's, lezingen, teksten en gedichten die voor de volgende Mistral themaviering bruikbaar konden zijn. Deze bijeenkomsten zijn door alle tekstgroepsleden als zinvol, leerzaam en inspirerend ervaren.

Maar zoals bij elke clubje, wisselt het ledental, er haken mensen af en er komen weer mensen bij.

Helaas zijn er de laatste tijd geen Mistralleden beschikbaar om wekelijks de tekstgroep te versterken.

Hierdoor is de druk op de huidige tekstgroep te groot geworden. En als inspanning een belasting wordt, is dat een teken dat vernieuwing wenselijk is. Jammer genoeg houdt de tekstgroep na 35 jaar op te bestaan.

Dat betekent niet dat er geen Mistralvieringen meer gemaakt zullen worden. We gaan verder met voorgangers en wisselende Mistralleden die zich over de inhoud van een viering gaan buigen.

De tekstgroep heeft afgelopen jaren vele ijverige leden geteld. Zonder namen te noemen willen wij hen allemaal hartelijk danken voor hun inzet.

Een bijzonder bedankje voor de langdurige en tot heden actieve leden is hier zeker op zijn plaats. Daarom ontvangen Frans Jorissen, Anny Nota, Leo Rijkers en last but not least Jacques Delemarre een attentie.

Tekstgroep wat zullen we jullie kennis en inbreng missen!  
Heel hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet!



Lijkt het je iets om met een groepje mensen een thema voor een viering te kiezen en daarbij teksten te zoeken? Dan nodigen wij je uit om je mee te doen! Aanmelden kan via het contactformulier op de website <https://mistralluden.nl/> of via het kapelbestuur en/of Mistralleden. De eerste themaviering na de zomervakantie is zondag 18 september om 10 uur. U bent van harte welkom.

## BERICHT VAN HET TER LINDEKOOR

Op donderdag 11 augustus jl. is de dirigent van het Ter Lindekoor Leo Quaijtaal getroffen door hartfalen. Met de fiets op weg naar een dokterscontrole voor zijn hart is hij onwel geworden en van zijn fiets gevallen. Het bleek een hartfalen te zijn, waarschijnlijk een kapotte hartklep. Hij was hiervoor al onder controle.

Gelukkig was men er snel bij om hem te reanimeren. Dat lukte echter niet. Totaal is men wel 40 minuten daarmee bezig geweest. In het ziekenhuis in Nijmegen heft men hem toen in coma gebracht. Na drie dagen is hij uit de coma gehaald. Het was natuurlijk heel spannend hoe hij zou reageren. Hij gaf gelukkig meteen een teken van leven, hoewel nog minimaal.

Ze hadden Leo geïntubeerd om hem van zuurstof te voorzien. Omdat hij zelfstandig ademde hebben ze de dag erna de slang verwijderd.

Langzaam gaf hij meer tekenen van leven door met zijn ogen te knipperen. Dat is in de dagen erna steeds verder vooruitgegaan.

Hij sprak zelfs wat woordjes, herkende familieleden en kon zijn ledematen bewegen. Aan het einde van de week heeft zijn vrouw Annemarie hem weer wat yoghurt kunnen geven

De artsen staan versteld van de dagelijkse vooruitgang. Laat dat maar zo blijven en laten we hopen dat deze positieve trend zich blijft voortzetten.

Mijn verslagje eindigt op vrijdag 19 augustus jl. vanwege de inlevertermijn van de Kapelpost.

Laten we in gedachten bij hem zijn en een kaarsje opsteken.

Het Ter Lindekoor zal de vieringen van de tweede zondag van de maand blijven ondersteunen.

Berry Straathof is bereid om de functie van dirigent van Leo waar te nemen. Bart Stultiens zal het koor op het orgel begeleiden.

Jan van den Boom, voorzitter

*Natuurlijk wensen wij Leo veel beterschap en we hopen dat de vooruitgang door zet.*

*Zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen wensen wij veel sterkte in deze intensieve tijd. We bidden voor Leo en zijn gezin dat hij weer snel thuis zal zijn in zo goed mogelijke conditie.*

*Het koor wensen we ook sterkte, het is niet mis om zo'n boodschap te ontvangen en we zijn blij met het feit dat e.e.a. toch door kan gaan met ondersteuning van voornoemde kanjers.*

*De redactie*

## GEDICHT

Altijd

Altijd dat je denkt  
Het gaat niet meer  
Komt er van ergens  
Toch dat lichtje weer  
Dat lichtje geeft  
Je kracht op momenten  
Dat je niet verwacht  
En die kracht wil ik je geven  
Zo dat je weer positief staat  
in het mooie leven.



Hans

## BEZOEKEN VAN INSPIRERENDE EN SPIRITUELE PLEKKEN EN PERSONEN

Zoek je inspiratie, wil je jezelf beter leren kennen, doe je dit graag samen met anderen? Dan is dit misschien iets voor jou. Het is voor jongeren, volwassenen of ouderen ongeacht je achtergrond, gelovig of niet. Dit is een nieuw initiatief van Ans van den Broek en Jeanne Raijmakers, in samenwerking tussen de Petrusparochie en de Kruisherenkapel.

Als het goed gaat wordt dit een eerste excursie in een serie van bezoeken die we afleggen aan spirituele plekken en personen, veel is mogelijk. Het kan naast een bezoek ook in de vorm van een wandeling zijn.



Klooster Meersel-Dreef

Op zaterdag 1 oktober 2022 organiseren we een bustocht naar de abdij van Meersel – Dreef (bij Ulvenhout de grens over). In het klooster van de kapucijnen is een heel mooi interactief verhaal van Franciscus van Assisi. Vooral de beleving van zijn belangrijke uitgangspunten over hoe we omgaan met de natuur en met elkaar raakt je. Aan de overkant is een prachtig park waar je, al wandelend, een kruisweg uitgebeeld ziet en ook het leven van Maria. Verder is er een kapelletje voor Franciscus en ook nog een mooie “weg naar binnen” (labyrint wandeling) die begeleid wordt door planten.

Het vertrek is gepland 's morgens om 9.00 uur bij de Petruskerk, de verwachte terugkomst is rond 18.00 uur. Wanneer we aankomen bij het klooster, is er gelegenheid voor een kop koffie mét iets lekkers. Daarna kunnen er circa 20 mensen gezamenlijk naar het interactief levensverhaal van Franciscus en de overige mensen kunnen dan naar het park. Vlakbij de abdij is een gezellig restaurant, waar we een eenvoudige, maar lekkere lunch hebben besteld voor de deelnemers. Bij dat restaurant is ook een mooie winkel met beeldjes, kaarsen en andere devotie-artikelen. Na de lunch wisselen we de groepen. De kosten voor de gehele dag inclusief lunch is €60.- en wil je zelf voor je lunch zorgen dan kost het bezoek €42,50. Na opgave krijg je nog aanvullende informatie toegestuurd.

Graag tijdig aanmelden of voor vragen kan je terecht bij:

\* Jeanne Raijmakers: 06-21.84.21.27, of per mail: [psn\\_jeanne@hotmail.com](mailto:psn_jeanne@hotmail.com)

\* Ans van den Broek: 06-23.55.22.79 of per mail: [ansvdbroek@live.nl](mailto:ansvdbroek@live.nl)

## MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN . . .



*Het is al weer zo'n drieënzeventig jaar geleden, dat ik door mijn moeder naar Uden werd gebracht na toelatingsexamen te hebben gedaan voor het college van het H. Kruis van de Kruisheren. Ik had de lagere school bij de broeders van Maastricht aan de Hertogstraat in Nijmegen net doorlopen. Vraag me niet wat mijn motivatie was voor het college (seminarie). Het was een geheel andere tijd, maar de keuze die ik toen maakte kreeg later pas in de praktijk van het pastoraat echt inhoud. De keuze voor Uden was ingegeven door een van de paters van de Jezuitenparochie met de kerk aan het Keizer Karelplein in Nijmegen waartoe wij als gezin behoorden. Het was een vrij college zoals het toen werd genoemd, uiteraard wel gericht op het priesterschap, en je kon na het beëindigen van de studie vrij gaan en staan waar je wilde. Bovendien was het voor ons gezin financieel op te brengen. Mijn vader was machinist bij het spoortje, maar helaas in 1944 getroffen door een granaatscherf. Mijn beide oudere zussen waren na de Mulo al aan het werk.*

Drieënzeventig jaar later . . .

Ik ben dus geboren in Nijmegen in 1935 aan de van Peltlaan, zo'n beetje tegenover het Radboud ziekenhuis. De jongste van drie kinderen. Ik had twee oudere zussen. De oudste is ruim een jaar geleden helaas overleden. Mijn moeder stierf in het kraambed. Voor mijn vader was de afstand naar het station lopend of met de fiets te groot denk ik en ons gezin verhuisde naar de Burghardt van den Berghstraat in de wijk 'De Doddendaal'. Mijn vader was inmiddels hertrouwd. Zoals u wel begrepen zal hebben ben ik bij de Kruisheren gebleven. Het gaf me naast de beschouwende kant van het gemeenschapsleven ook de kans de actieve kant in mij te ontplooiën. Na een jaar noviciaat van de

Kruisheren in Neeritter (bij Roermond), twee jaar filosofiestudie in het Kruisherenklooster te Zoeterwoude (bij Leiden), drie jaar theologie in Sint Agatha (bij Cuijk), eveneens toen een Kruisherenklooster werden we met z'n tienden tot priester gewijd in de Petruskerk van Uden door Mgr. Bekkers, waar ik altijd nog dankbaar voor ben. Hij begreep de tijd en leefde er naar. Ik volgde nog het vierde jaar theologie in Sint Agatha. Mijn voorkeur ging





uit naar het parochiepastoraat hier in Nederland of elders in de missiegebieden van de Kruisheren. Na een vijfde jaar theologiestudie in Nijmegen en tegelijk stage in de Nijmeegse Verrijzenisparochie, werd mij gevraagd te gaan werken in een van de parochies in Nederland, die de Kuisheren hadden 'geadopteerd' omdat de bisdommen te weinig eigen priesters (*Wereldheren*) hadden voor hun parochies. Het werd *Rotterdam-Zuid*. Verder in vogelvlucht: Na zo'n elf jaar Rotterdam werd het *Amsterdam-Geuzenveld*. Het tekort aan pastores (*priesters en pastoraal werk(st)ers*) diende zich toen al aan. De Kruisheren hadden inmiddels alle parochies weer teruggegeven aan de bisdommen ook bij gebrek aan mensen om dezelfde redenen: Er was nauwelijks aanwas.

Ik solliciteerde bij het toen nog Bisdom Haarlem (*nu dus Haarlem-Amsterdam*) en kwam terecht in *Purmerend*, een levendige parochie met twee kerken: De Nicolaaskerk en de Taborkerk. Deze laatste bood al onderdak aan zowel de Gereformeerde, Hervormde als de Katholieke kerk, wat natuurlijk al heel sterk uitnodigde tot oecumene. Inmiddels



was er in de Purmer-Noord al gestart met één Oecumenische Gemeenschap en één eigen onderkomen voor alle gezindten. Eerst nog in een gemeenschapshuis, later in een

oecumenische school en uiteindelijk een eigen kerkruimte 'DE DOORTOCHT'. Samen met de Dominee heb ik wel



trekken, gingen we samen op huisbezoek, Oecumenische Raad, gespreksgroepen, voorbereiding op de eerste maal deelnemen aan de 'Viering van Woord en Tafel' en het Vormsel, de jeugd etc. etc. Een prachtige tijd. Het werd door de Katholieke Kerk aanvankelijk jaren toegestaan zoals vele oecumenische



gemeenschappen van die tijd, maar helaas bijna allemaal om verschillende redenen, die ik hier maar niet allemaal uit de doeken zal doen, beëindigd. De laatste 'statie' werd *de Schermer-Beemsterpolder* en omgeving onder Alkmaar, waaronder Ursem, Schermerhorn en Zuidschermer. Het werden de zogenaamde Z.U.S.-parochies en samen met Henny De Lannée, pastoraal werkster, ook weer een mooie tijd gehad. Later werd het Purmerend, Landsmeer, Oosthuizen, Westbeemster, De Rijk en Schermerhorn. Na zo'n tiental jaren, ik was toen bijna zeventig, heb ik officieel bij het Bisdom aangegeven dat het zo

langzamerhand welletjes was, maar vrijwillig nog wel wat door wilde gaan. Ik verliet de pastorie in Schermerhorn waar nu de 'Pinksterblom', een appartementencomplex, staat en met het geld dat de verkoop van pastorie en tuin opbracht kon de kerk in Schermerhorn mooi aangepast worden aan de eisen van de tijd. Zelf verhuisde ik naar de Noordervaart 30 in het nabije Stompeloren en heb daar nog zestien jaar van genoten en ook weer een prachtige tijd gehad. Maar de jaartjes gaan tellen en er werd mij een appartementje (*studio*) aangeboden, jawel, u raadt het al, in Uden. Het klooster van de Kruisheren, inmiddels verkocht aan 'Brabant Wonen-Zorg'. Die verbouwde het tot een stuk of zestien studio's. Gezien mijn leeftijd (87) en het feit dat ik reeds verschillende malen werd 'geplaagd' door tumoren in darm en long – het gaat op dit moment verder best wel goed en de doktoren zijn tevreden en ik dus ook – beschouwde ik het toch wel als een waarschuwing. Ik heb het na rijp beraad en met pijn in het hart naar de Schermer e.o. én de stolpboerderij waarin ik een appartementje had én onze parochies geaccepteerd, daarmee ook wat meer verzekerd van zorg als dat nodig zou zijn. Hoewel ik me nog best in staat voel het een en ander te doen, krijg ik misschien wel de tijd om dat in dit geval in Uden te kunnen waar maken en is het cirkeltje rond. Ik leerde in Uden o.a. ook de eerste beginselen van de edele biljartsport en heb dat de laatste jaren en ook hier weer opgepakt in 'Eigen Herd'. Voel me thuis in de Kapelgemeenschap en hoop ook hier in Uden een vrienden- en kennissenkring te kunnen opbouwen in de tijd die mij nog gegeven wordt.

Ook bij mij bent u van harte welkom: Lieve Vrouwenplein 4 tel.: 0651541909 of mail:

[hnieuwkamp35@gmail.com](mailto:hnieuwkamp35@gmail.com)

Hans Nieuwkamp

## DE ZIN VAN HET LEVEN

Geboren in Tilburg, kwamen wij thuis uit een vrij traditioneel katholiek gezin met drie kinderen. Mijn ouders waren actief in de parochie. De zondags(hoog)mis hoorde erbij en soms 's middags ook het lof. Al vroeg begon ik als misdienaar in het Heike. De vroegmis om 7.00 uur was voor mij, ik vond het prachtig. 's Morgens vroeg in de winter lekker donker. Er was nog straatverlichting op gas die dan door lantaarnopsteker met een lange stok werd gedoofd. Als het onweerde ging mijn moeder met een palmtakje door het huis en in de meimaand hielden we 's avonds kleine processies van de ene slaapkamer naar de andere. Mijn eerste communie kreeg ik van pastoor Bekkers en een jaar later was hij bisschop en werd ik door hem gevormd.

In 1962 begon het 2<sup>e</sup> Vaticaans concilie en begonnen ook bij ons thuis gespreks- en bijbelgroepen. De altaren in de kerken kregen gezelschap van een altaartafel, de priester stond niet langer met de rug naar het kerkvolk en Latijn en Nederlands wisselden elkaar af. Samenzang deed zijn intrede en ik diende mijn laatste missen bij, jawel, pastoor Ino Ponsioen.

De middelbare school heb ik 'grondig' doorlopen op het openbare Willem II lyceum. Je kon vrijwillig kiezen voor het vak 'godsdienst' dat afwisselend door een pastoor en een dominee werd gegeven. Vanuit verschillende klassen gingen we hier met z'n tienden naar toe. Gesprekken, teksten en muziek vanuit allerlei invalshoeken daagden je uit. Je leerde luisteren, discussiëren en waarderen. We gingen op excursies en we hielden een echte retraite bij de Trappisten op Koningshoeve. Teruggeworpen op jezelf kwam je vol zelfvertrouwen weer thuis.

In al deze jaren heb ik zeker een spiritueel gevoel ontwikkeld met een praktische invulling van mijn geloof, niet zo zeer in de kerk maar wel in mijn denken, doen en laten.

Via een sociëteit werd ik lid van een jeugdkoor dat met muzikale begeleiding van een band gospels zong in het Tilburgse. Volle kerken en succes verzekerd. In deze periode leerde ik ook mijn Jeanne kennen.

Omdat militaire dienst dreigde, koos ik er voor om eerst een hbo-opleiding te doen en kreeg ik uitstel. Het werd Bouwkunde met veel technische vakken maar ook geschiedenis van de bouwkunst waarbij je via alle bouwstijlen de meest mooie tempels, kerken en moskeeën leerde kennen. Mijn maatschappelijk gerichte afstudeerproject was, geïnspireerd op het therapeutische werk van Jeanne, een tehuis voor demente bejaarden.

Tijdens de studie zijn we in de tijd van de studentenkerk en de studenten-huwelijken in 1972 getrouwd. Onze moderator heeft ons getrouwd en we stelden onze eigen huwelijks liturgie samen. We leerden de inspirerende teksten van de Libanese denker en schrijver Hahlil Gibran kennen.

*Hebt elkander lief, maar maakt van de liefde geen band:  
laat zij veeleer zijn een golvende zee tussen de kusten van je zielen.  
Vult elkanders bekert, maar drinkt niet uit dezelfde beker.*

Liefde, aandacht en respect voor elkaar en ruimte om je verder te ontwikkelen zijn voor ons belangrijk geweest in al die jaren die hier op volgden. Daarnaast je familie, vrienden en werk als het gaat om de bredere aandacht voor de ander.

Zo heb ik het als bijzonder ervaren dat ik bij mijn eerste 'baan' als jonge dienstplichtige officier veel kon doen voor dienstplichtigen die voor hun nummer opkwamen en volledig vastliepen in het militaire systeem. Ik heb er veel mensenkennis opgedaan en ik zou deze periode niet hebben willen missen. Maar het was ook een onbezorgde tijd waarin onze oudste dochter werd geboren.

In mijn werk koos ik voor de gemeentelijke overheid en we verhuisden allereerst naar West Brabant voordat we in Uden kwamen. Adviseren ten dienste van een gemeenschap, de belangen van burgers, bedrijven, organisaties en bestuurders. Belangrijk vond ik daarbij altijd de onafhankelijke afweging van belangen. Dat was voor mij de zin van mijn werk: vanuit een creatieve opgave, praktisch, pragmatisch, luisterend, discussiërend, samen stappen zetten.

In Uden wonen we inmiddels meer dan 40 jaar. Met 3 jonge kinderen zijn we hier naar toe verhuisd. Mijn werk bij de gemeente slokte me op en het was best lastig om het goede evenwicht tussen thuis en werk te vinden. De kinderen gingen inmiddels naar de Jozefschool en Jeanne was er actief van timmermoeder tot ouderraad.

De Petrus was onze parochie en Ino Ponsioen werd er pastoor (toeval bestaat niet). Communie- en vormselvoorbereiding werden bij ons thuis met een groep kinderen gehouden. En je was intensief betrokken bij voorbereiding van de vieringen.

We zijn blij dat we onze kinderen deze basis van 'geloof in het goede' hebben kunnen meegeven. Samen beleefden we in ons gezin een prachtige 'tienertijd'.

Jeanne is dan al weer aan het werk als therapeut met als motto: doe je iets, dan heb je iets!

Ik maak een grote stap naar 1998. Onze kinderen studeren, zijn het huis uit en wij werken alle twee. Jeanne krijgt een hersenbloeding, raakt in coma en leven en dood liggen wel heel dicht elkaar. Ons hele gezin bivakkeert in het ziekenhuis en we maken samen een onvergetelijke periode door. Ik heb haar in een periode van 10 dagen wel 10 keer begraven. Dag en nacht hoop je op de eerste oogopslag of kleine beweging. Jeanne komt bij en kan feitelijk niets maar ze denkt: ik word beter!

Het wordt de meest ingrijpende periode in ons leven, maar we gaan er met veel vertrouwen in.

Na 2 jaar revalideren is er veel gewonnen en kunnen we samen een nieuw evenwicht gaan zoeken. Jeanne in een rolstoel; wat kunnen we wel, wat kan niet en hoe wel? Ik heb mijn werk in goed overleg kunnen aanpassen, maar Jeanne moet stoppen en gaat tekenen en schilderen.

Ook voor ons gezin een onvergetelijke, intense periode en er ontstaat een hechte band vol warmte en vertrouwen. De kinderen studeren en gaan samenwonen. Ons gezin is de spil en wordt veel gedeeld en gevierd.

In deze periode benadert Johan ons als echtpaar voor de huwelijksvoorbereiding in de Paulusparochie. Pastoor Louis de Bonth gaf daarbij alle ruimte. Dat is een bijzondere ervaring geworden. Intensieve en gezellige voorbereiding en afstemming vooraf en dan elke keer in gesprek met aanstaande echtparen; inspiratie over en weer.

We zijn nu 50 jaar getrouwd, onze kinderen ook getrouwd en 8 kleinkinderen verder.

We mogen dankbaar van dit alles genieten en op allerlei manieren bijdragen aan ons gezin.

We waarderen elkaar daarin en respecteren keuzes. Muziek, theater, musea en reizen inspireren ons en geven energie en creativiteit in ons leven.

Inspiratie vinden we daarbij ook in de activiteiten van de Kapelgemeenschap met de verschillende vieringen en activiteiten. Door de noodzakelijke zorgtaak kunnen we er helaas te weinig bij zijn, maar gelukkig zijn er ook programma's zoals 'de Verwondering'.

Ik vond het uitdagend om dit zo eens op te schrijven en sluit af:

Zin van het leven.....geef het leven Zin en je hebt Zin in het leven!

Hans Joosten

## DE ENGEL VAN DE DAPPERHEID

Ook deze maand weer een engel, deze keer die van de dapperheid. In de maand waarin de week van de vrede plaatsvindt kan iedereen wel wat dapperheid gebruiken. De tekst is van Anselm Grün.



Mag de engel van de dapperheid je bijstaan als je gevaar loopt bakzeil te halen voor de mening van anderen, als je ter wille van de lieve vrede de strijd het liefst op zou geven. Als de engel van de dapperheid je bijstaat, komen er oplossingen binnen handbereik, die uiteindelijk voor iedereen goed zijn.

De volgende kapelpost komt uit op 1 oktober.

Graag kopij inleveren tot en met zondag 25 september.

*Kapelpost is een uitgave van de Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde*

Administratie: Rooijsestraat 27, 5401 AT Uden, Tel. 06-40966338, email: [info@kapelgemeenschap.nl](mailto:info@kapelgemeenschap.nl)

Intenties: schriftelijk opgeven bij de koster of via emailadres: [info@kapelgemeenschap.nl](mailto:info@kapelgemeenschap.nl)

Bank: NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Kapelgemeenschap Ter Linde Uden

Kapelteam: tel. 06-4096 6338

Kruisherenskapel: Lieve Vrouwenplein 44, 5401 AS Uden

Website: [www.kapelgemeenschap.nl](http://www.kapelgemeenschap.nl)

Redactie Website en KAPELPOST: [info@kapelgemeenschap.nl](mailto:info@kapelgemeenschap.nl)

