

MEI 2023



## **BESTE MENSEN,**

Je zou het niet zeggen als je naar het weer van de afgelopen tijd kijkt, maar we gaan toch al de meimaand in! De maand mei is van oudsher Mariamaand, er worden dan ook meer kaarsjes gebrand in de kapel. Altijd weer een mooi gezicht en ook een fijn idee dat zoveel mensen dan de weg naar Maria Ter Linde weten te vinden.

Deze maand vieren we ook Hemelvaartsdag en Pinksteren. Twee mooie, inspirerende feesten die met passende vieringen aandacht krijgen. In deze kapelpost kun je daar meer over lezen.

Natuurlijk is er op de tweede Pinksterdag de Trap in. Een fijne fietstocht waarbij je elkaar kunt ontmoeten, de omgeving van Uden al fietsend (her)ontdekt. De totale opbrengst komt ten goede aan verschillende Udense en Volkelse projecten in de derde wereld.

## **VIERINGEN VAN MEI**

Zondag	07 mei	10.00 uur	Jeanne van Boxtel en Heddy Bodewes
Zondag	14 mei	10.00 uur	Erick en Mechteld Mickers
Zondag	21 mei	10.00 uur	Jeanne van der Leest
Donderdag	18 mei <i>Hemelsvaartdag</i>	10.00 uur	Niels van Dalsum
Zondag	28 mei <i>Eerste Pinksterdag</i>	10.00 uur	Erick Mickers en Dori Delemarre
Zondag	04 juni	10.00 uur	Mieke Dik en Guus Schlatmann

## **ZONDAG 7 MEI**

“Ken je mij?”, over de weg, de waarheid en het leven.

Het komt vaker voor dat je moet worstelen met een evangelietekst om te ontdekken wat het je te zeggen heeft. Het evangelie van vandaag staat wat ons betreft in de top 5 van meest cryptische en spraakverwarrende dialogen uit de Heilige Schrift. Wij nemen U graag mee in onze verwarring en waar het ons bracht. Dat ergens op de bodem van de dingen nieuw leven ontspruit. Ja zeker, we leven nog in de nadagen van Pasen en verdiepen ons verder in dat wonderlijk mysterie.

U bent van Harte uitgenodigd op deze zoektocht!

## **ZONDAG 14 MEI**

"Je staat er niet alleen voor."

Soms lijkt het dat het leven je ontglipt, maar dan staan er mensen om je heen die je bemoedigen, die je ontroeren en je nieuwe kracht geven. En in die geest sta je op en ga je opnieuw verder.

Je staat er immers niet alleen voor.

De viering staat mede in het teken van het afscheid van Lea Quaijtaal, dirigent van het Ter Lindekoor.

## **HEMELVAARTSDAG 18 MEI**

Op Hemelvaartsdag vieren we dat Jezus, na zijn opstanding, naar de hemel wordt 'opgevaaren'. Hij is dan weg van ons en niet meer 'onder ons'. Althans, als we het heel letterlijk fysiek nemen.

We kennen de belofte dat hij voor de laatste keer, aan het einde der tijden, naar de aarde zal terugkeren, met een laatste opdracht; 'Om gerechtigheid en vrede te brengen in onze wereld.'

Vanaf dat moment begint het lange wachten op een weerzien met Hem.

In de wetenschap dat de Heilige Geest ons zoals beloofd tien dagen na Hemelvaart zal inspireren, gaan we een tijd tegemoet waarin we alle zeilen bij moeten zetten om de aandacht voor Zijn boodschap niet te laten verslappen.

Hoe kunnen wij daar op een goede manier naar kijken, in de hectiek van ons dagelijkse leven, in de momenten waarop we het zelf soms ook niet meer weten, gebeurtenissen die ons het gevoel geven dat het einde der tijden dichterbij is dan we willen.

***In een meditatieve viering met als thema: 'Ik ben hier, je bent niet alleen!' proberen we door middel van teksten en muziek, inspiratie op te doen voor de opdracht die Hij ons heeft meegegeven.***

***De viering begint om 10.00 uur en u bent van harte uitgenodigd.***

## **VIERING 21 MEI**

Thema: "Weet dat het goedkomt"

Op 21 mei is het Wezenzondag.

Dit is precies de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.

De leerlingen voelen zich niet meer compleet want hun Meester is niet meer bij hen en de Geest is nog niet gekomen.

Een moment bij uitstek om zich onzeker te gaan voelen en te gaan twijfelen. Maar..... weet dat het goedkomt!!

## **ZONDAG 28 MEI, PINKSTEREN**

We vieren vandaag Pinksteren, het feest van de heilige Geest.

De apostelen waren radeloos, maar doordat ze inzicht kregen, wisten ze wat te doen en gingen naar buiten, naar de mensen toe. Mogen wij door samen te vieren ook inzicht krijgen en open staan voor anderen.

## **ZONDAG 4 JUNI,**

Het Feest van de Heilige Drie-eenheid.

'De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.' (Uit 2 Korinthe 13, 13)

Dat is wat we deze zondag vieren.

Deze woorden klinken ons bekend in de oren. Maar wat zeggen we hiermee? Het feest van de Heilige Drie-eenheid is een groot mysterie. We kunnen het niet bevatten.

Samen proberen we in deze viering een God te ontmoeten die vol leven en liefde is, vol beweging. Die zich met ons en met elkaar wil verbinden.

Voelen wij een relatie tussen ons en die liefdevolle God? Hebben wij elkaar nodig? Kunnen wij ons blijven verwonderen en open stellen voor dit grote mysterie, van een God die ons nabij wil zijn.

## UITNODIGING VOOR EEN DIALOOGAVOND (JAARVERGADERING) MET HET BESTUUR.

De afgelopen periode is uit gesprekken gebleken dat het goed is om op een ander moment dan de nieuwjaarsbijeenkomst met elkaar te praten over de gang van zaken binnen onze Kapelgemeenschap. Als bestuur willen we dat graag doen aan de hand van een jaarverslag waarin de belangrijkste zaken over het afgelopen jaar zijn opgenomen met een doorkijk naar het volgende jaar. Wij streven ernaar om een het jaarverslag in het eerste kwartaal van het jaar gereed te hebben en daaraan gekoppeld een jaarvergadering te houden. Op maandagavond 22 mei om 19.30 uur nodigen wij iedereen die dat wil uit voor deze avond.

Namens het bestuur, Johan v.d. Leest, vz.

## DAUWTRAPPEN! HEMELVAARTSDAG 18 MEI.

We gaan weer dauwtrappen in de vroege morgen!

Met elkaar wandelen we dan in stilte door de prachtige natuur in het buitengebied van de Maashorst.

Het traject zal veel wisselende omgeving laten zien. Ook is er een korte, verzorgde pauze.

Heel fijn om deze mooie, stille natuur samen te ervaren. Het zal u daardoor beslist goed doen!

We zijn weer op tijd bij de kapel om de viering van 10.00 uur mee te kunnen maken.

Even alles op een rijtje:

Vertrek: bij de kapel

Tijd: 7.15 uur verzamelen

7.30 uur vertrek

Terug: rond 9.30 uur, dan is er koffie/thee in de tuinkamer.

Schoenen: we raden stevige schoenen aan, de grond kan nog nat zijn

Wilt u mee doen dan vragen wij u om zich aan te melden bij het kapelteam of via de mail.

Ook horen wij dan graag of u eventueel kunt rijden en hoeveel mensen er mee zouden kunnen rijden.

*Ineke Schlatmann*

## AFSCHEID DIRIGENT LEO QUAIJTAAL VAN TER LINDEKOOR



Op 14 mei a.s. zal dhr. Leo Quaijtaal voor het laatst het Ter Lindekoor dirigeren. In februari 2009 dirigeerde hij voor de eerste keer het koor.

In het begin deed hij dat tweemaal per maand. De tweede zondag waren dat vaak Nederlandse liederen en de vierde zondag Gregoriaans met een Latijnse mis. We oefenden dan nog elke week.

Vanaf januari 2017 gingen we over tot het zingen alleen op de tweede zondag van de maand.

De missen werden vieringen omdat de Kruisheren Vaanhold en Van de Ven hadden aangegeven niet langer meer te kunnen voorgaan vanwege hun gezondheid en hun leeftijd.

De vieringen werden overgenomen door voorgangers vanuit de Kapelgemeenschap.

Begin augustus 2022 werd Leo op de fiets naar de huisarts in Nijmegen getroffen door een ernstige vorm van hartfalen. Begin dit jaar neemt hij weer langzaam de draad op om dichtbij huis weer een koor te gaan dirigeren. Dat gaat goed.

Begin maart meldt hij zich weer om naar Uden te komen. We vinden dit een heel positief bericht.

We spreken af om dit binnen het koor nader te bespreken en hierop terug te komen.

We vragen ons af of de reisafstand vanuit Nijmegen en dan met name ook in de wintermaanden niet een te grote belasting vormt voor hem.

In het gesprek dat we daarna met Leo en zijn vrouw hebben, geeft Leo aan dat hij bij nader inzien de beslissing heeft genomen om het dirigerestokje in Uden over te dragen aan Berry Straathof. Hij vindt het heel jammer

maar het geeft hem en zijn vrouw meer gemoedsrust. Hij geeft aan dat hij altijd met veel plezier het Ter Lindekoor heeft gedirigeerd. En wel 13 jaar.

Ook de koorleden kijken terug op een fijne periode met hem. Hij wist steeds iedereen te enthousiasmeren en aan te zetten om het beste uit zichzelf te halen. Zo konden we zelfs met wat minder leden toch nog vierstemmige missen en liederen ten gehore brengen.

Een vervelende bijkomstigheid was soms zijn absolute gehoor. Elke foutieve toon van zelfs individuele leden werd door hem gehoord. Maar het kwam de kwaliteit wel ten goede.

We zijn Leo dankbaar voor alles wat hij voor het Ter Lindekoor heeft betekend. In de zondagviering van 14 maart hebben we daarom met Leo en voorganger Erick Mickers gekozen om nog een keer Gregoriaans te zingen met een Kyrië en Gloria en enige Latijnse gezangen. Zijn voorkeur gaat altijd nog uit naar het meer klassieke repertoire. Het orgel wordt bespeeld door Wim van Hoek die het koor tot 2016 als vaste organist ondersteunde.

Mede namens de Kapelgemeenschap en alle koorleden wensen we Leo en zijn gezin nog een heel mooie en gezonde toekomst.

Leo, het ga je goed en altijd welkom! . *Jan van den Boom.*



#### **VOORJAARSGEDICHT**

Deze lente gaat het toch weer  
over jou hoewel ik er langzaamaan  
wel moe van ben

moe van regen, wind, flarden  
bedrieglijk blauw in de lucht,  
vage beloften van het einde  
van de kou.

Ik weet wel dat ik toch weer  
van je hou, maar moeizaam soms,  
met dat doelloze

van vogels die er van lijken  
te houden in regen en wind  
te blijven rondhangen  
boven het land.

Uit: 'Het orgeltje van yesterday'. *Schrijver: Rutger Kopland*

**DE VOLGENDE KAPELPOST KOMT UIT OP 2 APRIL.  
GRAAG KOPIJ INLEVEREN TOT EN MET ZONDAG 28 MEI.**

*Kapelpost is een uitgave van de Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde*

**Administratie:** Rooijsestraat 27, 5401 AT Uden, Tel. 06-40966338, email: [info@kapelgemeenschap.nl](mailto:info@kapelgemeenschap.nl)

**Intenties:** schriftelijk opgeven bij de kosters of via emailadres: [info@kapelgemeenschap.nl](mailto:info@kapelgemeenschap.nl)

**Bank:** NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Kapelgemeenschap Ter Linde Uden

**Kapelteam:** tel. 06-4096 6338

**Kruisherenskapel:** Lieve Vrouwenplein 44, 5401 AS Uden

**Website:** [www.kapelgemeenschap.nl](http://www.kapelgemeenschap.nl)

**Redactie Website en KAPELPOST:** [info@kapelgemeenschap.nl](mailto:info@kapelgemeenschap.nl)