



VOORWOORD

Voor het eerst ontvangt u een jaarverslag van de Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde. Sinds de oprichting van de stichting in 2012 zijn er veel ontwikkelingen geweest. Met dit jaarverslag willen we stilstaan bij ons 10-jarig bestaan, bij de bezieling van al die vrijwilligers en onze dromen voor de toekomst.

Want wat is het toch mooi hoe we met elkaar het leven mogen vieren. Telkens op een andere, maar altijd inspirerende manier. Tijdens een meditatieve bijeenkomst, geraakt door een mooi gedicht, een lied of door de stilte. Door kunstwerken van jong en oud die ons op een nieuwe manier naar de vrede laten kijken. Bijeenkomen uit solidariteit met Oekraïne. Een viering voorbereid en voorgegaan door vrouwen en mannen, ieder met een eigen stijl met aandacht voor het hier en nu. Samen koffie drinken na afloop of zomaar een dikke knuffel krijgen in de viering met verstandelijk beperkte mensen. En dat allemaal dankzij de vrijwillige inzet van velen en de vele bezoekers die zich thuis weten, meevieren en zo met elkaar de Kapelgemeenschap vorm geven.

Wij vertrouwen erop dat dit jaarverslag een weergave is van die inzet en het wel en wee van onze kapelgemeenschap.

SAMENVATTING

In 2021, na de coronaperiode, hebben we als bestuur ervoor gekozen om opnieuw werk te maken van het Manifest van Liefde, dat aan de basis staat van de Kapelgemeenschap. Niet afwachten maar bewust ruimte geven aan vernieuwing en verandering. Daarop is de missie "Werken aan Verdraagzaamheid" gepresenteerd en in werkgroepen en aan dialoogtafels met elkaar besproken.

Bewust hebben we verbinding willen zoeken met anderen om ruimte te bieden aan nieuwe vormen van religieus besef en leven. Op een spontane manier hebben zo de activiteiten van de 'Vredekijker' plaats kunnen vinden binnen de kapelgemeenschap.

Tegelijkertijd zijn we ons bewust van de kwetsbaarheid van alle vrijwilligers en zoeken we naar manieren om hen te ondersteunen en te waarderen. Daarbij is communicatie van wezenlijk belang en lukt dat nog niet altijd op de goede manier. Naast het informeren via de Kapelpost blijven de gesprekken met elkaar toch het belangrijkste instrument.

De PR via nieuwsbladen en via de website is ook een aandachtspunt. Daarom zijn we in gesprek gegaan met 'Udenaar de Toekomst' en blijven we zoeken naar mensen die ons daarbij kunnen ondersteunen.

De bestuurssamenstelling vraagt om uitbreiding en aanpassing, zodat de verdeling man/vrouw en jong/oud meer in balans is. Daarnaast vraagt een sterk gestegen huur nog meer aandacht voor de financiële positie van onze kapelgemeenschap. Door duidelijke informatie hierover, extra betaalmogelijkheid via de QR-code en mede dankzij extra donaties hebben we het jaar 2022 financieel gezond kunnen afsluiten.



STRUCTUUR EN KARAKTER VAN KAPELGEMEENSCHAP TER LINDE

De kapelgemeenschap wordt gevormd door mensen die zich vrijwillig inzetten om activiteiten te organiseren met en ten behoeve van ieder die religieuze bewustwording en ontplooiing nastreeft. De kapelgemeenschap bevordert ontmoetingen tussen allen die zich geïnspireerd voelen door het ideaal zoals verwoord in het "Manifest van Liefde" en helpt mee aan activiteiten die in de ruimste zin verband houden met het 'Manifest van Liefde'¹. De kapelgemeenschap heeft geen leden zoals een vereniging, maar ieder die zich thuis voelt mag zich verbonden weten.

De kapelgemeenschap wordt gefaciliteerd door de Stichting Kapelgemeenschap ter Linde. De Stichting zet zich in om voor de kapelgemeenschap een passende organisatie en locatie te realiseren, en organiseert en ondersteunt bijeenkomsten die belangstellenden de mogelijkheid geven hun levensgevoel bij de noden en tekenen van deze tijd te delen, met ruimte en vrijheid in ieders persoonlijke religieuze beleving en vorm van spiritualiteit.

De Stichting huurt daarvoor de Kruisherenskapel van de "stichting Kruisherenskapel". Zij ontleent haar inkomsten uit vrijwillige bijdragen van mensen die deelnemen aan bijeenkomsten, eenmalige en periodieke donaties, sponsoring, opbrengst van devotielichtjes bij Maria en voor het ritueel begeleiden van uitvaarten.

In 2022 is in aanvulling op het Manifest van Liefde ervoor gekozen om de komende tijd met elkaar te gaan werken aan verdraagzaamheid². We willen de samenwerking aangaan met groepen en bewegingen uit de gemeente Maashorst en daarbuiten. Letterlijk en figuurlijk ruimte bieden aan anderen die religieuze bewustwording en ontplooiing nastreven, om zo te kunnen bijdragen aan een wereld van verdraagzaamheid, verbindend te zijn waar nodig, inspirerend waar het kan!

Bewust is er geen tijdspad voor gekozen en hebben we ook niet voor ogen hoe de kapelgemeenschap zich verder zou moeten ontwikkelen, maar willen we wel ruimte geven aan anderen om samen te zoeken naar verbinding en verdieping.

DE KAPELGEMEENSCHAP DANKZIJ VRIJWILLIGERS

De kapelgemeenschap zou geen levendige gemeenschap zijn zonder haar actieve vrijwilligers. Zo kent de kapelgemeenschap:

Het bestuur van de Stichting telt op dit moment vier leden, te weten:

Johan van der Leest (voorzitter sinds 2018), Hans Joosten (penningmeester sinds 2021), Niels van Dalsum (bestuurslid en notulist sinds 2021), Erick Mickers (bestuurslid sinds 2021)

Het bestuur heeft sinds 2021 bewust gekozen voor een andere stijl, namelijk niet langer meer op afstand, maar eerder initiërend en motiverend. Het bestuur is in 2022 12x bijeen gekomen en heeft daarnaast overleg gehad met diverse werkgroepen, diverse organisaties waaronder de Stichting Kruisherenskapel en diverse vrijwilligers.

In januari 2022 hebben Ankh van Burk (bestuurslid) en Sylvia Scholten (secretaris) afscheid genomen van het bestuur. Hierdoor is er een vacature ontstaan voor secretaris en is er een grote behoefte aan vrouwelijke bestuurders.

¹ Manifest van Liefde: zie bijlage

² Werken aan Verdraagzaamheid: zie bijlage

Het kapelteam wordt gevormd door de koster, collectanten en gastvrouwen bij koffieschenken. Zij dragen er zorg voor dat elke dag de Kruisherenskapel wordt geopend en gesloten, zodat mensen terecht kunnen bij de Mariakapel. Zij staan mensen telefonisch te woord, zorgen dat alles klaarstaat voor vieringen en bijeenkomsten en dat er ook weer wordt opgeruimd, voor de koffie, de kaarsen en het kaarsengeld, collectegeld, intenties, bloemen en aankleding tijdens speciale vieringen, de Kerststal, het geluid en het licht. Ongezien, maar niet te missen.

Werkgroep bloemengroet

Elkaar bedanken, steunen of feliciteren doen we o.a. door iemand een bloemetje te geven. Kapelbezoekers kunnen zo'n 'bloemetje namens de kapelgemeenschap' aanvragen bij het kapelteam. Een aantal mensen met groene vingers zorgen dan dat er een mooi bloemetje komt. En dat bloemetje wordt dan op het eind van de zondagse viering aangeboden, met de vraag wie het bloemetje wil brengen.

De voorgangersgroep wordt gevormd door 1^e en 2^e voorgangers en lectoren.

Met elkaar en in overleg met koren en koorleden verzorgen zij de vieringen en meditatieve bijeenkomsten op zondag en op de christelijke feestdagen, zoals Aswoensdag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Hoogfeest van O.L.V. Ter Linde, Allerzielen, Kerstmis en Nieuwjaar.

De voorgangersgroep bestaat uit 16 personen. De groep is viermaal bijeengekomen.

Aan de hand van diverse stellingen zijn zij met elkaar in gesprek gegaan en zijn tot de volgende conclusies gekomen:

- Het is goed om elke zondag momenten van bezinning en samenkomst te organiseren.
- Diversiteit is belangrijk, net zoals de eigenheid die elke voorganger met zich meebrengt.
- Vieringen van breken en delen voorgegaan door diverse 'leken'-voorgangers voelen vertrouwd en dragen bij aan het onderscheidend en eigentijds vieren.
- Zolang de voorgangers het kunnen dragen blijven we alle christelijke feestdagen vieren.

Als kapelgemeenschap voelen we ons gezegend met zoveel voorgangers, maar realiseren ons ook dat we kwetsbaar zijn omdat de leeftijd mee gaat spelen. Het vraagt onze aandacht en een goede verdeling, zodat elke voorganger bezielde en vrij kan blijven voorgaan.

Koren geven een eigen geluid aan de kapelgemeenschap

Het ter Linde Koor is het koor dat al vanouds de vieringen verzorgt in de Kruisherenskapel. Zij zingen Nederlandse gezangen afgewisseld met Gregoriaans. Ondanks de ziekte van Leo Quaijtaal, de dirigent, heeft het koor toch kunnen zingen, dankzij een wisselende samenstelling van een andere dirigent en organist. Gelukkig gaat het Leo steeds een stukje beter. Zolang de koorleden nog vol overgave kunnen blijven zingen, zullen zij de vieringen blijven verzorgen.

Het Koor Mistral en combo is al meer dan 50 jaar actief en zingt sinds 2007 in de Kruisherenskapel. Naast het koor verzorgde een aparte tekstgroep de inhoud van de vieringen, in overleg met de voorganger van de viering. In 2022 is ervoor gekozen om de tekstgroep te ontbinden en sinds september 2022 bereiden steeds enkele koorleden in wisselende samenstelling samen met de voorganger de viering voor. Een jarenlange traditie waarbij de tekstgroep wekelijks bijeenkwam om inspirerende vieringen te maken is zo doorbroken. Er is echter alle vertrouwen dat de gekozen weg opnieuw zal inspireren.



Het Paulus Kwartet met pianist en twee cantors verzorgen om de maand de vieringen van de 1^e zondag van de maand. Dat doen zij samen met een deel van de voorgangersgroep, zgn. woord- en gebedsgroep, die voorgaat op de 1^e zondag van de maand. Zij zingen Nederlandse liederen afgewisseld met Taizéliederen.

Werkgroep bezinnen en verdiepen verzorgt al meer dan 12,5 jaar de stiltemeditatie op donderdagavond in de Mariakapel, telkens van 19.00 – 19.30 uur. Ingeleid met muziek en een inspirerende tekst gaat men met elkaar de stilte in. Een vertrouwd moment van bezinning waarbij iedereen welkom is.

Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met activiteiten rond de Vredesweek en heeft al diverse mooie verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd in het verleden. Samen met het bestuur is er gezocht hoe zij na de coronatijd opnieuw invulling kunnen geven aan verdiepingsbijeenkomsten en daarbij ook de verbinding kunnen maken met andere groeperingen in de gemeente Maashorst.

Samen voor Oekraïne

De wereld staat op zijn kop, de bevolking in Oekraïne is overrompeld door een inval vanuit Rusland. Mensen slaan op de vlucht, zoeken elders onderdak, ook in Nederland. De economie ontwricht en de armoede in de wereld wordt alsmar groter. Machteloos staan we. Misschien dat er woorden zijn die troosten, dat een lied de mensen opnieuw verbindt, dat stilte mensen tot bezinning brengt. Spontaan gingen op zaterdag 12 maart de deuren van de Kruisherenkapel open, om samen te komen voor Oekraïne.



*Het volgende moeten we onthouden:
dat we allemaal als vluchteling geboren worden,
op zoek naar de juiste plek,
naar veiligheid en wat voorspoed,
een liefkozende blik.*

*Dus maak vrij baan in het hart,
want daar is een onmeetbare ruimte.
En bedenk dit:
in ieder welkom,
zit een schuilkelder.*

2022, Marieke Lucas Rijneveld

Vredekijker

Het zogeheten project 'Vredekijker' begon met een ideetje van de Braziliaanse kunstenaar Joana Monteiro. Zij was benieuwd hoe verschillende mensen naar de toekomst kijken en hoe ze die vorm willen geven. Samen met kunstenaars Thijmen van Loenen en Alex van der Heijden vroeg ze tachtig mensen om dat te verbeelden op een kartonnen doos van 60x40 centimeter. Uit elke kern van de gemeente Maashorst deed een school mee, daarnaast werden kunstenaars, senioren en enkele vluchtelingen gevraagd. De "muur naar de toekomst" is de hele maand december blijven staan en konden mensen hun vredeswens daarbij opschrijven.

Erg inspirerend hoe hier werk is gemaakt van verdraagzaamheid!



PR EN COMMUNICATIE

Ondanks de inspanningen die worden verricht om elke maand mensen te informeren via de Kapelpost, berichten te plaatsen in het lokale nieuwsblad en de website actueel proberen te houden, is het moeilijk om als kapelgemeenschap de PR goed vorm te geven. Het ontbreekt ons simpelweg aan menskracht en de juiste vaardigheden om het goed neer te zetten.

Ook de interne communicatie kan beter, ook al vinden er diverse gesprekken plaats met alle vrijwilligers en wordt via de Kapelpost alle relevante informatie verstrekt. Juist ter bevordering van de communicatie willen we, naast de nieuwjaarsbijeenkomst, ook een jaarvergadering houden. Het jaarverslag wordt daar gepresenteerd en we proberen op die manier nog meer duidelijkheid te geven en met elkaar in gesprek te komen.

Er gebeurt veel en mensen maken van elke activiteit een inspirerende bijeenkomst. Dat verdient dan ook de nodige aandacht en PR. Laten we elkaar ook daarbij helpen.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

De eerste vijf jaren, vanaf 2012, werden de financiën ondersteund door de Orde van de Kruisheren en waren de inkomsten en uitgaven ondergebracht bij de Stichting Kruisherenkapel, die het gebouw beheert en exploiteert. Sinds 1 januari 2017 is de Stichting Kapelgemeenschap ter Linde volledig financieel zelfstandig. De solvabiliteit is op dit moment voldoende om de continuïteit te borgen. Het bestuur wil samen met de kapelgemeenschap wel actie ondernemen om de inkomsten stabiel te houden of te laten stijgen en de kosten te beperken.



De Stichting Kapelgemeenschap ter Linde spant zich in om de activiteiten van de kapelgemeenschap te faciliteren en staat garant voor de toegankelijkheid van de Mariakapel, de aanschaf en het bijhouden van de devotielichtjes, het 'Boek van Leven' en eventueel het verzorgen van bloemen bij O.L.V. Ter Linde.

Vanaf 2017 betaalt de Stichting Kapelgemeenschap ter Linde huur aan de Stichting Kruisherenkapel. De Stichting Kapelgemeenschap ter Linde heeft geen eigen vaste activa. Gebouwen en inrichting behoren aan BrabantZorg en de Stichting Kruisherenkapel.

De huur wordt betaald voor het gebruik van de Kruisherenkapel op zondagochtend tot 13.00 uur, op de donderdagavond voor de stilteavonden, voor het oefenen door de koren, het gebruik van de overige ruimtes voor vergaderingen/ bijeenkomsten en in overleg met de beheerder voor incidentele congressen, lezingen of verdiepingsbijeenkomsten.

De kapelgemeenschap kan ook gebruik maken van de koffiefaciliteiten, met als tegenprestatie dat het kapelteam hand en spandiensten verricht voor de schoonmaak van het liturgisch vaatwerk en met de beheerder/coördinator van de kruisherenkapel regelmatig afstemt wat men voor elkaar kan betekenen.

De Stichting Kruisherenkapel, de beheerder van de kapel, is al enkele jaren voornemens om de Kruisherenkapel te verkopen t.b.v. horeca en evenementen. Naast de verkoopvoorwaarden en de afspraken met betrekking tot het gebruik van de Kruisherenkapel, is de planologische procedure om tot wijziging van het bestemmingsplan te komen van belang. Het bestuur van de Stichting Kapelgemeenschap ter Linde heeft hierover overleg met de Stichting Kruisherenkapel.

JAARREKENING STICHTING KAPELGEMEENSCHAP TER LINDE

Kosten	2021	2022	Begroting 2023
Huurkosten Kruisherenskapel	16.340	16.900	18.120
Koren (dirigent, organist, algemeen)	6.851	5.545	3.400
Drukwerk	1.641	2.200	2.200
Algemene kosten		1.043	1.000
Inkoop kaarsen (devotie en grote kaars)		6.369	6.000
Onvoorziene uitgaven*		1.625	
	€ 24.832	€ 33.682	€ 30.720
Inkomsten			
Collectes en stipendia	4.232	7.070	7.000
Schenkingen/donaties/bijdragen	12.142	13.879	14.000
Kaarsengeld (devotie en SKK)	4.698	9.350	9.000
Overige inkomsten (rituele begeleiding)	1.000	1.007	1.000
	€ 22.072	€ 31.306	€ 31.000
Saldo verlies – winst +	- € 2.760	- € 2.376	+ € 720
Saldo Rekeningcourant 31-12-2022		€ 16.553,54	
Saldo Spaarrekening 31-12-2022		€ 20.012,18	

Periodiek ontvangt de Stichting Kapelgemeenschap ter Linde van ca. 65 personen/huishoudens schenkingen, giften of bijdragen. Deels door overschrijvingen, deels door automatische incasso. Daarnaast ontvangt de Stichting kapelgemeenschap Ter Linde ook incidentele giften. Mede dankzij deze gulle giften en de inzet van alle vrijwilligers zijn we als kapelgemeenschap in staat om een gastvrije plek te creëren voor mensen die op zoek zijn naar bezinning en religieuze ontplooiing. Daar kunnen we alleen maar DANKBAAR voor zijn!

*Onvoorziene uitgave betreft verrekening kosten website van de afgelopen 4 jaren en aankoop boeken "de ramen in het klooster, de kapel en het college van de Kruissheren te Uden "



VOORUITBLIK

Wij hopen dat dit jaarverslag een positieve uitwerking heeft op de interne communicatie, ook al beseffen we ons dat het onvolledig zal zijn. Daarom gaan we hierover graag met elkaar in gesprek tijdens de jaarvergadering, die we jaarlijks gaan houden.

We zoeken nadrukkelijk de verbinding met de maatschappij en proberen aan te sluiten bij de tijdsgeest van nu. PR en de website vragen onze extra aandacht, en ook willen we nadenken over de invulling van de Kapelpost.

Aandacht voor alle vrijwilligers blijft natuurlijk onze prioriteit, in waardering en ondersteuning. We denken daarbij aan een inspirerende workshop, de juiste afstemming en tijdige informatie. Natuurlijk blijven we onze financiële situatie volgen en zoeken we met elkaar hoe we die kunnen versterken.

We voelen ons gezegend dat we als kapelgemeenschap zo veelzijdig het leven mogen vieren in zo'n mooie kapel. Onze waardering gaat dan ook uit naar iedereen die zich hiervoor inzet en die dit financieel mogelijk maakt. Wat de Kruissheren ooit zijn begonnen op deze plek, gaat op die manier door en vindt gaandeweg haar eigen richting. Dankbaar zijn we naar de Kruissheren en naar ieder die zich welkom weet binnen de kapelgemeenschap.

*Het bestuur van de Stichting Kapelgemeenschap ter Linde
Mei 2023*

BIJLAGE

**HOE HET OOI**T** BEGON...**

Eeuwen geleden.

Ergens in het Midden-Oosten.

Een jongeman nam het op tegen de gevestigde orde.

Zijn verzet was opzienbarend.

Geweldloos, in taal en daden.

Zijn missie:

“heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad”

Zijn naam:

Jezus van Nazareth,

kind van Jozef en Maria,

liefdevol Gods' zoon genoemd

Zijn missie is de bron van het Manifest van Liefde,

in 2012 als Kapelgemeenschap ter Linde

nogmaals bekrachtigd.

Anno 2022,

willen wij als kapelgemeenschap

bijdragen aan een wereld van verdraagzaamheid,

verbindend zijn waar nodig,

inspirerend waar het kan!

Een missie

die ons elke dag uitnodigt

opnieuw daar aan te beginnen...

DOE JE MEE?



WERKEN AAN VERDRAAGZAAMHEID

BIJLAGE

*Als Kapelgemeenschap ter Linde
willen wij bijdragen aan een wereld van verdraagzaamheid.
Verbindend zijn waar nodig en inspirerend waar het kan.*

*Die missie vraagt om concrete actie!
In beweging komen om anderen te ontmoeten.
Werkelijk te **ontmoeten**, van mens tot mens.*

*Verdraagzaamheid vraagt om **inleving**.
Een bereidheid om je te willen verplaatsen in andere mensen
en hun levensomstandigheden en opvattingen.*

*Verdraagzaamheid is ongemakkelijk.
Het doet een beroep op jezelf,
om je eigen oordeel of mening niet als enige waarheid te zien.*

*Door **respect** voor andermans denkbeelden,
gewoonten en kenmerken
erken je de ander in zijn of haar menszijn.*

*Verdraagzaamheid vraagt om **verzet**.
Een verzet tegen het uitsluiten van een ander.
Een oproep om onrecht en ongelijkheid niet te verdragen.*

***Werken aan een verdraagzame omgeving
is werken aan een rechtvaardige wereld.**
Je neemt duidelijk stelling
om tegenstellingen te willen overbruggen.*

*In een verdraagzame wereld hebben mensen **oog voor elkaar**,
wil men **recht doen aan elkaar en onrecht bestrijden**.*

***In een verdraagzame wereld kom je voor elkaar op.**
Daarom maken we er werk van, om ontmoetingen te bevorderen.*

*We willen graag in gesprek,
samen met anderen die ook willen werken aan verdraagzaamheid.
Samen kijken wat we kunnen doen.
Activiteiten ontwikkelen om mensen in contact te brengen met elkaar.
Bijeenkomsten organiseren die bijdragen aan meer verdraagzaamheid.*

DOE JE MEE?

*16 november is het de internationale dag van verdraagzaamheid.
Een uitdaging om in die week onze bijdrage aan verdraagzaamheid
zichtbaar te maken!*

MANIFEST VAN LIEFDE

LDEN, FEBRUARI 2012

Wij willen een gemeenschap zijn die universeel christelijk is,
 waar mensen *zich welkom weten* en elkaar gastvrij ontvangen,
elkaar willen ontmoeten van hart tot hart,
oog hebben voor de noden en tekenen van de tijd,
op weg gaan vanuit gelijkwaardigheid en respect
ruimte geven aan creativiteit en vernieuwing,
toegewijd en oprecht elkaar willen bijstaan
zich erkend en geliefd weten om wie ze zijn,
aandacht hebben voor het religieuze besef dat zij deel uitmaken
 van het wonderlijk gebeuren dat leven heet.

Wij willen een gemeenschap zijn die aandacht heeft voor het religieuze,
 zodat mensen *zich verbonden mogen weten* met zichzelf,
 met de ander en met het leven,

door solidair te zijn met mensen die zich buitengesloten voelen
 om hun sociale of culturele afkomst, geaardheid, geslacht,
 beperkte intellectuele vermogens of wat voor reden dan ook;

door samen het leven te vieren in liturgische bijeenkomsten
 waar aandacht is voor elkaars vreugde en verdriet,
 waar aandacht is voor verstillings, bezinning en gebed;

door samen op zoek te gaan naar ieders inspiratiebron,
 wat mensen ten diepste raakt, bezielt en in beweging zet
 en doet leven, ten volle;

door samen op een open manier in gesprek te gaan
 over jouw verbondenheid met het leven,
 over de weg die jij kunt gaan,
 samen met anderen en de Ander.

Allen die zich hierbij thuis voelen, horen erbij.

IK GEEF JULLIE EEN NIEUW GEBOD, ZEI JEZUS: "DAT JE ELKAAR LIEFHEBT.
 ZOALS IK JULLIE HEB LIEFGEHAD, HEB ZO OOK ELKAAR LIEF!" Joh. 13,34