

JULI / AUGUSTUS 2024



Beste mensen,

de zomer is dan toch echt begonnen! Een van de redactieleden is al op vakantie geweest en was erg onder de indruk van het natuurschoon wat gezien werd. Wat ben je dan toch klein en nietig en wat is de schepping wonderbaarlijk mooi!

Voor wie nog weggaat heel veel plezier en mooie momenten van rust en eventueel bezinning gewenst. Voor de thuisblijvers wensen we dat natuurlijk ook. Misschien is het dan heel fijn om naar de kapel te komen en samen met anderen te luisteren, bidden en bij te praten met koffie of thee. Hieronder vindt u meer informatie hierover.

Deze kapelpost loopt tot half augustus, de volgende zal tot eind september lopen.

Dit in verband met de zomervakanties.

VIERINGEN VAN JULI.

Zondag	07 juli.	10.00 uur	Sylvia Scholten, Marjo Noy en Miran van Eijk
Zondag	14 juli.	10.00 uur	Erick Mickers
Zondag	21 juli.	10.00 uur	Jeanne van Boxtel en Hans Nieuwkamp
Zondag	28 juli.	10.00 uur	Henk Trimbach

VIERINGEN VAN AUGUSTUS.

Zondag	04 aug.	10.00 uur	Heddy en Hans Bodewes
Zondag	11 aug.	10.00 uur	Mechteld Mickers

ZONDAG 7 JULI

Jezus keert terug naar zijn vaderstad. Je zou denken dat het een groots onthaal wordt. Een bekende uit jouw dorp of stad die zoveel wonderen heeft gedaan die zal wel worden bejubeld. Zoiets als een sportheld die een gouden medaille heeft gehaald bij de olympische spelen. Niets van dat alles bij de terugkeer van Jezus in zijn vaderstad. Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad. Hoe moeten wij kijken naar Jezus? Als een koning, als een held. Nee, zegt Markus. Kijk maar eens goed naar de echte Jezus. In de viering van deze zondag wordt stilgestaan bij wat Jezus echt voor ons betekent.

ZONDAG 14 JULI

Het evangelie van deze zondag verwoordt de missie van Jezus:

"Stap met vertrouwen het leven tegemoet".

*Je hebt niet veel nodig,
je hoeft niet alles te kunnen,
ga maar op weg,
want je hebt weet van het goede,
dat is genoeg!
Draag dit met vreugde uit,
en het goede komt je tegemoet.*

Een inspirerende opdracht voor elke christen.

ZONDAG 21 JULI

'De stilte spreekt'.

Op deze 3e zondag is het koor Mistral op vakantie. Vacare Deo; vrij zijn voor God. Deze term wordt vaak geassocieerd met het opzoeken van de stilte; ruimte maken voor God. In de lezing van vandaag gaat daar ook over. Jezus en zijn leerlingen zijn actief aan het werk om aan mensen de blijde boodschap van het koninkrijk van God te brengen. Tussen die drukke bedrijven door wil Jezus zijn leerlingen het belang deze stilte laten ervaren. Het is niet de eerste en niet de laatste keer dat Hij dat doet. Het lijkt van groot belang te zijn! In deze meditatieve viering vragen wij ons af op welke wijze 'de stilte spreekt'. Van harte welkom!

ZONDAG 28 JULI

Het thema van deze viering is 'Delen'.

Als je je ideeën en idealen niet deelt, verliezen ze uiteindelijk hun waarde. Door ze te delen krijgen ze kracht. (*Linos Tarvolds*)

Wie deelt geeft anderen leven. Je bent pas mens als je bereid bent te delen. Als je alles geeft wat je hebt, zul je niets tekortkomen.

Een viering met teksten rond het thema, muziek en momenten van bezinning.

ZONDAG 4 AUGUSTUS

Een meditatieve viering waarin teksten en gebeden van Huub Oosterhuis centraal staan door hem zelf uitgesproken. Afgewisseld door korte stiltes en bijpassende muziek.

Van harte welkom bij een half uur rust en stilte in deze hectische tijden!

ZONDAG 11 AUGUSTUS

Ook deze zondag is er een meditatieve viering met het thema 'Brood'.

Wat bedoelde Jezus ermee te zeggen dat hij brood was?

Misschien vinden we een klein stukje antwoord in de teksten van vandaag en kunnen we er wat over nadenken tijdens de stiltes en de muziek.

UITNODIGING VOOR DE ONTMOETINGS DAG

(Voorheen Ziekentriduüm Uden e.o. sinds 1939)

Verskillende mensen uit Uden en omgeving komen jaarlijks naar de Ontmoetingsdag. Je hoeft niet ziek te zijn, al denken dat veel mensen. Het is voor iedereen en het is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Dit jaar vindt de Ontmoetingsdag plaats op woensdag 28 augustus 2024 in de Kruisherenskapel te Uden. Het programma begint om 09.30 en eindigt om 16.30 uur

Het wordt voor de 85ste keer gehouden en gezien de belangstelling van de mensen willen wij deze traditie voortzetten. Naast de Mariahulde en Eucharistieviering zijn er momenten van bezinning met als thema "Elke dag is een geschenk". Natuurlijk is er tijd om elkaar te ontmoeten, voor ontspanning en gezelligheid. Niels Swinkels luistert de 2e helft van de middag op met oude bekende liedjes van zijn repertoire.

De organisatie van deze Ontmoetingsdag zorgt voor een gastvrije ontvangst van vele gasten. Zij biedt een 3 gangen middagmaaltijd aan, verzorgd door de vliegbasis Volkel, zorgt

voor koffie/thee met iets lekkers en een drankje. De kosten voor dit jaar zijn voor 1 dag € 20,00. Een grote groep vrijwilligers is druk in de weer om de mensen te helpen en te verzorgen.

Wat is nu de kracht van deze Ontmoetingsdag? Of ... waarom blijft de belangstelling zo groot?

Van de gasten hoor je vaak: "het is voor ons een prachtige vakantiedag!"

"Wij zijn vaak alleen maar in deze dagen hebben we contact met vele anderen".

"Het samen eten waardeer ik heel erg, thuis zit het gehele jaar alleen aan tafel".

Ontmoeten is verbinden en wij verwachten om vele mensen uit Uden en omgeving op 28 augustus te ontmoeten.

Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Henri van Maasakkers, 06-17005543, Paukenstraat 67 Uden. Graag tot ziens



Een overzichtsfoto van een vorige keer.

GEDICHT

Als het zomer wordt

Een vroege zomer
met alleen maar verbeelding
het reizen begint

Dat het zalig is om te zitten in heerlijk
geurende vers gesneden gras waar elk spriet zo zacht
aanvoelt als zij oogt en met de rug tegen een hoge stam van waaruit
ik in totale admiratie en diepe nederigheid luister naar geluid van ritselende bladeren.

Voor mij glooit het uitgestrekte landschap
waar het groen overvloedig aanwezig is bij diverse wilde
flora en fauna op hetzelfde moment adem ik fracties rust en stilte die mij
laten wegdromen met uiterst charmante beelden van enige gefladder en gevleugelde.

Niets is zo bijzonder als het gewone om ook
even stil te staan bij het stromend water waar lagen blauw in
elkaar overvloeien terwijl deze tinten zich ook vermenigvuldigen
in de open
hemel waar zon zich van haar beste kant laat zien door licht en
warmte te delen met ieder.

Hoe ontspannen en vrij dit allemaal is waarbij
ik ook nog eens in beroering en vervoering word gebracht door
een zomer zowaar kloppend op de deur zodat ik zal genieten van
haar natuur
met fijne geuren, prachtige kleuren en allerlei vormen die ze elk
van ons zomaar cadeau doet.



Catherine Boone

**De volgende kapelpost komt uit op 17 augustus, graag kopij inleveren tot en met zondag 11 augustus.
Let op, ook de volgende kapelpost is voor 6 weken. Dus graag alle kopij tot en met zondag 6 oktober.**

Kapelpost is een uitgave van de Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde

Administratie: Rooijsestraat 27, 5401 AT Uden, Tel. 06-40966338, email: info@kapelgemeenschap.nl

Intenties: schriftelijk opgeven bij de kosters of via emailadres: info@kapelgemeenschap.nl

Bank: NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Kapelgemeenschap Ter Linde Uden

Kapelteam: tel. 06-4096 6338

Kruisherenskapel: Lieve Vrouwenplein 44, 5401 AS Uden

Website: www.kapelgemeenschap.nl

Redactie Website en KAPELPOST: info@kapelgemeenschap.nl