

JANUARI 2023



## **BESTE MENSEN,**

We kijken terug op een bijzondere decembermaand. De bijeenkomst op 11 december was een warme, bijzondere, inspirerende happening. De daarop volgende vieringen borduurden verder op het thema; de vredekijsker. Zo werd deze maand een tijd van uitkijken naar en verwelkomen van de Vredeskoning. Hopelijk heeft u er net zo van genoten als wij.

Nu kijken we ook alweer uit naar het komende jaar; wat gaat het ons brengen? Vreugdevolle momenten maar ook onzekerheid en misschien zelfs wel afscheid nemen van iemand die je lief is of van je werk. Zoals altijd wekt een nieuw jaar nieuwsgierigheid op en zijn we vol verwachting van wat komen gaat.

In deze kapelpost blikken we even terug naar 11 december en kunnen we alvast lezen wat de vieringen ons gaan brengen.

Wij, de redactie, wensen iedereen een heel goed begin van het nieuwe jaar en heel veel goeds voor 2023!

*Johan van der Leest en Mechteld Mickers*

## **VIERINGEN IN DECEMBER:**

## **VOORGANGERS**

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| <b>Zondag 1 januari</b><br><i>Nieuwjaarsdag</i> | 10.00 uur | Henk Trimbach en Marjo Noy                           |
| <b>Zondag 08 jan.</b>                           | 10.00 uur | Johan van der Leest                                  |
| <b>Zondag 15 jan.</b>                           | 10.00 uur | Anny Nota, Mariëlle de Bruin                         |
| <b>Zondag 22 jan.</b>                           | 10.00 uur | Henk Trimbach  |
| <b>Zondag 29 jan.</b>                           | 10.00 uur | Dori Delemarre, Niels van Dalsum en Mechteld Mickers |
| <b>Zondag 05 febr.</b>                          | 10.00 uur | Mieke Dik en Guus Schlatmann                         |



### **ZONDAG 1 JANUARI 2023, NIEUWJAARSDAG**

'Gezegend' is de titel van de viering op Nieuwjaarsochtend. We wensen elkaar die zegen toe; zeggen het goede over elkaar, voor elkaar, naar elkaar. 'Ik wens je moed, hoop, liefde, geloof, kracht, vertrouwen.' Zegenwensen niet alleen voor vandaag, Nieuwjaarsdag, maar voor het hele nieuwe jaar en nog langer.

Marjo Noy en Henk Trimbach gaan voor in de viering en het Pauluskwartet verzorgt het muzikale gedeelte.

### **ZONDAG 8 JANUARI**

Openbaring des heren: een stukje God zien.

We vieren vandaag het feest van de openbaring des Heren, ook wel het feest van Driekoningen. En we vieren eigenlijk kerstmis opnieuw. We vieren dat God zich laat zien in het pasgeboren kind van Bethlehem. In Jezus komt er iets van God aan het licht. De vraag die in deze viering aan de orde komt is: Waar kunnen wij in onze tijd iets van God zien? Of misschien beter: Hoe kunnen we iets van God zien?

### **ZONDAG 15 JANUARI**

Het is thema van de viering is: Zoek de stilte.

Even luiere kan zo lekker zijn. Maar vreemd genoeg krijgen we het zelden voor elkaar om echt rust te nemen en de stilte op te zoeken. Terwijl het heel nuttig is om gas terug te nemen en niks te doen. Daarmee brengen we onze gedachten letterlijk op andere gedachten. Kunnen we dan dichterbij God komen? Spreekt Jezus dan meer tot ons?

We luisteren naar woorden en liederen over stilte en wat dat met ons doet.

U bent van harte welkom bij deze viering.

### **ZONDAG 22 JANUARI**

'Hoop doet leven' is het thema van deze viering met meditatief karakter.

Als alles donker is, is er altijd nog de hoop. Hoop op een lichtje, een beetje liefde ergens achter de horizon.

Op de vierde zondag van elke maand bent u welkom bij een meditatieve viering. In het algemeen zullen die vieringen wat korter zijn dan de vieringen op de andere zondagen en zijn de stiltes wat langer, opdat u teksten en/of muziek beter in u op kunt nemen.

### **ZONDAG 29 JANUARI**

Het evangelie voor de vijfde zondag in januari handelt over de 'zaligsprekingen'.

Tijdens een meditatieve viering staan we stil bij de woorden van Jezus, waarin Hij ons voorhoudt wat het betekent om een 'goed mens' te zijn.

In tegenstelling tot het dwingende karakter van de woorden uit het verleden, gaan we in op een meer eigentijdse benadering van het evangelie. Daarbij worden we aangemoedigd met de woorden: 'Vooruit, je bent op de goede weg. Als je zo doorgaat, zullen de beloften ook voor jou in vervulling gaan.'

Met bespiegelingen op de zaligsprekingen en bijpassende muziek krijgen al onze goede voornemens voor het nieuwe jaar een extra impuls en wellicht ook meer glans.

We vinden het fijn als u samen met ons deze zondag wilt vieren.

## ZONDAG 5 FEBRUARI

Op deze zondag vertelt ons Jezus dat wij het zout en het licht van deze wereld zijn.

Wij zijn zout dat smaak geeft aan het leven, wij zijn levenslicht.

Het zout is op zijn mooist als het wordt geproefd. We kunnen andermans leven ermee kruiden, smaak geven. En je licht in mensen laten leven, als een bron die uitstraalt en leeft in die Ander. Het is een kwaliteit aan ons mensen gegeven, dat moeten we ons beseffen.

Licht en zout zijn, voor de Ander.

De mens die vraagt: God waar ben U, realiseert zich dat het antwoord van God er niet in bestaat mij te antwoorden, maar mij terug te sturen naar de Ander, ook al is hij een stoorzender.

Kunnen wij zout en licht zijn voor de Ander in deze zo onrustige wereld?

Kunnen wij die levenskracht die ons geschonken is, laten leven in de Ander??

## ELKE ZONDAG BIJEENKOMEN, OOK IN 2023

Voorgangers, zangers en zangeressen, dames en heren van het kapelteam en de bestuursleden van de Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde hebben in 2022 de koppen bij elkaar gestoken en gesproken de vieringen op zondag in de Kruisherenkapel. Een terugblik en vooral een vooruitblik!

Unaniem vinden we het belangrijk dat we elke zondag blijven bijeenkomen. Ook dat onze vieringen een eigen karakter blijven behouden, dat we onderscheidend zijn.

Vooralsnog hebben we voldoende voorgangers, maar enige verjonging is zeer welkom. Wilt u meer informatie over het voorgaan in de kapel, stuur dan een e-mail naar [info@kapelgemeenschap.nl](mailto:info@kapelgemeenschap.nl) en we nemen contact met u op.

In 2023 bent u van harte welkom bij de volgende vieringen op zondagen om 10.00 uur in de Kruisherenkapel:

1<sup>e</sup> zondag van de maand – viering van woord en gebed (zang: Pauluskwartet of cantor)

2<sup>e</sup> zondag van de maand – viering van breken en delen (zang: Terlinde koor)

3<sup>e</sup> zondag van de maand – Mistralviering met breken en delen (zang: koor Mistral)

4<sup>e</sup> zondag van de maand – viering met een meditatief karakter

5<sup>e</sup> zondag van de maand – thematische viering

Tegelijkertijd wil de Kapelgemeenschap ruimte bieden aan andere initiatieven, een platform bieden aan groeperingen vanuit de samenleving, 'buiten naar binnen halen'. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het project 'Vredeskijker' dat einde december 2022 op zondagen om 10.00 uur plaatsvond in de kapel.

Blijf meevieren en nodig ook eens anderen uit met u mee te gaan naar de vieringen in de kapel. Iedereen is welkom!

## UITNODIGING

Op zondag 15 januari willen wij graag met de Kapelgemeenschap op een nieuwjaarsreceptie bij elkaar komen om de afgelopen jaren te bespreken en om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.

Dat zal aansluitend aan de viering van 10.00 uur plaatsvinden, en daarvoor nodigen wij iedere belangstellende uit. Er zal door het kapelteam gezorgd worden voor een borrel met wat lekkers erbij.

Voorzitter en Penningmeester zullen namens het bestuur een woordje doen, en we zullen samen het glas heffen op het nieuwe jaar!

Nogmaals, u van harte uitgenodigd!

Namens het bestuur, Johan v.d. Leest, voorzitter.



## EEN MOOI INGESTUURD GEDICHTJE

Als ik wensen kon  
Wenste ik een wereld vol van geluk  
Als ik wensen kon  
Ging niemands hartje ooit stuk  
Als ik wensen kon  
Was iedereen gezond en blij  
Maar ik kan zoveel wensen  
Ik kreeg er geen toverstokje bij  
Dus kan ik alleen maar hopen  
Dat dit allemaal gebeurd  
En dat over een tijdje  
Alle ellende uit de wereld wordt  
gesleurd



*Hans Donkers*

## VREDEKIJKER MAAKTE IETS LOS BIJ DE MENSEN

Op 11 december was er in de kapel geen viering maar een bijeenkomst in teken van vrede, vrijheid en liefde. Een beetje anders dan gebruikelijk. De kunstwerken, de beschilderde dozen van scholieren, kunstenaars, vluchtelingen en Udense senioren, vertelden iets over hun visie op de toekomst in deze rare wat onrustige tijd.

De bedoeling was min of meer om mensen hier over met elkaar in contact te brengen. Heb jij vertrouwen in de toekomst en hoe kunnen we er samen iets aan doen. En zo is het ook gegaan. Na de bijeenkomst kwam iedereen naar voren en ontstonden er rondom de kunstwerken boeiende en gezellige gesprekken. En dat was nou net de bedoeling. Het besef dat we het allemaal best wel goed hebben maar er samen iets voor moeten doen om het in stand te houden.



Wie weet hebben we met deze happening er ook voor gezorgd dat een breder publiek een bezoek heeft gebracht aan de kapel. Mensen die tot nog toe niet in de gaten hadden dat er door de Kapelgemeenschap iedere zondag op een bijzondere manier wordt stilgestaan bij de dingen van de dag. Wie weet hebben we nieuwe deuren geopend.

Wij vonden het in ieder geval de moeite waard en 'geloven' dat er in de toekomst meer van dit soort activiteiten tot stand komen.

En 'last but not least'... We willen de Kapelgemeenschap heel hartelijk bedanken voor al hun medewerking. We hebben kosteloos gebruik mogen maken van de kapel, hebben heel veel medewerking gehad van het kapelteam en mensen van de Kapelgemeenschap die cakes hadden gebakken voor de bezoekers van Vredekijsker.

We wensen iedereen een prachtig nieuw jaar!



*Joanna Monteiro, Alex van der Heijden en Thijmen van Loenen*



## VERSLAG KINDERVIERING

Wat fijn dat er dit jaar weer een kinderkerstviering mocht zijn in onze kapel.

Op kerstavond hebben we samen geluisterd naar het kerstverhaal en gekeken naar mooie beelden op de schermen. De kinderen zaten heerlijk vooraan op de grond en zongen mee met de liedjes van gitaaronderwijs Boekel – Uden (gitarando).

Alle kinderen hebben het licht van kerstmis mee naar huis gekregen: “blaas het lichtje uit en houd het in je handen, neem het mee naar huis, dan zal het altijd blijven branden”.

Tot volgend jaar!



## DE ENGEL VAN HET MAATHOUDEN

De engel van het maathouden wil je bij het afpassen en trekken begeleiden, opdat je het hele gebied van je ziel doorloopt en niet te vroeg met je trektocht stopt. Maar zij wil je er ook voor bewaren je maat te buiten te gaan.



**DE VOLGENDE KAPELPOST KOMT UIT OP 4 FEBRUARI 2023.  
GRAAG KOPIJ INLEVEREN TOT EN MET ZONDAG 29 JANUARI!**

*KAPELPOST IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING KAPELGEMEENSCHAP TER LINDE*

**Administratie:** Rooijsestraat 27, 5401 AT Uden, Tel. 06-40966338, email: [info@kapelgemeenschap.nl](mailto:info@kapelgemeenschap.nl)

**Intenties:** schriftelijk opgeven bij de kosters of via emailadres: [info@kapelgemeenschap.nl](mailto:info@kapelgemeenschap.nl)

**Bank:** NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Kapelgemeenschap Ter Linde Uden

**Kapelteam:** tel. 06-4096 6338

**Kruisherenskapel:** Lieve Vrouwenplein 44, 5401 AS Uden

**Website:** [www.kapelgemeenschap.nl](http://www.kapelgemeenschap.nl)

**Redactie Website en KAPELPOST:** [info@kapelgemeenschap.nl](mailto:info@kapelgemeenschap.nl)

